

Χαιρετισμός του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μάκη Κερανού στην εκδήλωση που οργάνωσε το Συμβούλιο Ευημερίας με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών

Σε χαιρετισμό που διαβάστηκε στην εκδήλωση του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας για την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μάκης Κερανός τόνισε:

Η Ημέρα αυτή αποτελεί την ύψιστη τιμή και αναγνώριση της Διεθνούς Κοινότητας προς αυτούς που σιωπηρά και ανυστερόβουλα και με προσωπικές και οικογενειακές θυσίες μάχονται ενάντια στον ανθρώπινο πόνο, ενάντια στη δυστυχία και το κοινωνικό περιθώριο.

Τιμούμε σήμερα τους εθελοντές μας, που επέλεξαν μονοπάτια δύσβατα και απαιτητικά, για να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο, να σβήσουν το δάκρυ, να προσφέρουν στοργή και φροντίδα και ν' αντλήσουν δύναμη από την ικανοποίηση που πηγάζει από την προσφορά τους.

Υποκλινόμαστε σήμερα σ' όλους αυτούς που κάνουν την αγάπη πράξη και καταξιώνουν την αποστολή τους ως άνθρωποι, γιατί ο Εθελοντισμός σημαίνει και σημαίνει πάντα κατάθεση ψυχής και προσφορά αγάπης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι στον τόπο μας χιλιάδες εθελοντές, οργανωμένοι σε εκατοντάδες σωματεία, οργανώσεις και συμβούλια κοινοτικής ευημερίας, βρίσκονται στην υπηρεσία των συνανθρώπων τους, αναλαμβάνοντας όλο και μεγαλύτερες ευθύνες στη διαδικασία της κοινωνικής ανάπτυξης και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας. Μιας διαδικασίας που εξυπακούει την υποχώρηση του ατομικισμού και της αυξημένης τάσης καταναλωτισμού, την αφύπνιση του αισθήματος της αλληλεγγύης, τη συνειδητοποίηση της αλληλεξάρτησης των μελών μιας

κοινότητας, καθώς και την αυξημένη εμπλοκή ομάδων και ατόμων στα κοινά.

Η ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος ενθαρρύνεται και στηρίζεται έμπρακτα από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τάσσο Παπαδόπουλο και ειδικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έχει την άμεση ευθύνη για τη χάραξη και εφαρμογή της ανθρωποκεντρικής κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Συνεχίζοντας ο κ. Κερανός ανέφερε ότι είναι καθ' όλα θετική η συνεργασία και άριστες οι σχέσεις της Κρατικής και της Εθελοντικής Πρόνοιας και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουμε τη συλλογική μας δράση, για αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που δημιουργεί η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος ο κ. Κερανός είπε:



Στην ταλαιπωρημένη μας πατρίδα ο εθελοντισμός είναι ότι πιο ωραίο, ότι πιο μεγάλο και ότι πιο αληθινό, που μπορεί να στηρίξει γερά τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας. Ας τον διαφυλάξουμε και ας τον ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, για να έχουμε έτσι το δικαίωμα να προσβλέπουμε σε μια καλύτερη ανθρώπινη κοινωνία, σε ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ.

ΑΓΑΠΗ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος ως πρόσωπο συγκροτείται από το εγώ του αλλά εκκαθολικεύεται μέσα σε ένα όλο που συνέχεια επεκτείνεται, υπάρχει πέρα από τα όρια του, υπερβαίνει το άγχος της ύπαρξης του, καταλύει την μοναξιά του. Η ισορροπία του ανθρώπου δεν υπάρχει χωρίς σχέση αγάπης και επαφής με τον άλλο που σε ωθεί στο ν' αγγίξεις τα όρια σου προσφέροντάς του την ύπαρξη σου, σχεδιά στο δικό του δύσκολο ποτάμι. Το μεγάλο εμπόδιο είναι ο κόσμος μας σήμερα: ένας κόσμος τεχνητός, ο κόσμος του χρήματος, τον επιδίωξεων, της δύναμης της εξουσίας, της καθυπόταξης του ασθενέστερου. Πόσα ποτάμια δύσκολα γύρω μας, πόσοι παλεύουμε με αυτά χωρίς τη σχεδία που δίνει η παρουσία του άλλου. Να δώσεις σε κάποιον την παρουσία σου θα πει να στερήσει

από τον εαυτό σου χρόνο, να πολεμήσεις επιθυμίες σου, να λυθείς από τα δεσμά του εγώ σου, να αγαπήσεις τον συνάνθρωπο σου. Ναι, αυτό τον εγωιστή, μισαλλόδοξο, ισχυρογνώμονα, ματαιόδοξο, επιδειξιμανή, άπληστο συνάνθρωπό σου. Ναι, είναι δύσκολο να αγαπάς τους ανθρώπους με όλα αυτά που κουβαλούν. Πρόβλημα μεγάλο, όχι πολιτικό ή οικονομικό. Πρόβλημα που δεν λύεται με οικονομικές θεωρίες ή πολιτικές ιδεολογίες. Λύεται με την θέληση για αγάπη. Και αγνότερη μορφή αγάπης για τον άνθρωπο, καλύτερη σχεδία για ανθρώπους που περνούν τα δύσκολα ποτάμια της ζωής από τον εθελοντισμό, δεν υπάρχει.

Ίσως θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι μας μένει είμαστε εμείς. Δεν έχουμε τίποτε άλλο ο ένας από τον άλλο. Δεν έχουμε τίποτε άλλο από την πίστη στον άνθρωπο, την ελπίδα σ' αυτόν και ότι μπορεί να φέρει μαζί του: ανθρωπιά, καλοσύνη, ζεστασιά, αγάπη, φιλία. Μέσα στον καθένα μας ένας επίγειος παράδεισος. Ψάχνοντας τα όρια του ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του αγγίζοντας τον άλλο. Το μικρό εγώ μέσα από την παρουσία του άλλου γίνεται υπέρβαση. Το ασυνείδητο περιεχόμενο της ύλης μετουσιώνεται σε συνειδητό, ύλη που αισθάνεται, σκέφτεται, πράτει. Γίνεται ο άλλος σχεδία που μαζί του η ύπαρξη σου ταξιδεύει στα δύσκολα ποτάμια της ζωής, μιλάει, σιωπά,

πεινάει, διψάει, αγαπάει. Ο άλλος γίνεται οδηγός μας, εξανθρωπίζει τα πάντα, εκτείνει τον κόσμο του καθόλου στο παντού και στο πάντα. Υπάρχω ως εσύ, ήδη και ως εμείς. Αν η αγάπη ήταν θρησκεία το τελετουργικό της λατρείας της θα ήταν η επικοινωνία, η στιγμή της συνένωσης στον πόνο, την αναπηρία, την ανέχεια. Μόνη αμαρτία της θρησκείας αυτής η μη αγάπη. Ζητάμε διαρκώς στη ζωή μας το νόημα, αντί να ψάχνουμε να βρούμε και να της δίνουμε νόημα. Να δίνεις νόημα στη ζωή σου σημαίνει να ξεδεύεις τον εαυτό σου. Όσο περισσότερο κρατάς τον εαυτό σου τόσο τον χάνεις.

Η αγάπη γεννά την ανθρωπιά του ανθρώπου. Απ' αυτή αρχίζει και σ' αυτή τελειώνει ο κόσμος μας. Αυτό τον κόσμο έχουμε χρέος να τον στολίσουμε με αγάπη για όσο καιρό μας δίνεται. Όσοι δεν πιστεύουν σε μέλλουσα ζωή, ας πιστεύουν τουλάχιστο στην παρούσα. Και ας πολεμήσουν να την κάνουν για όλους καλύτερη. Όσοι δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα ας μην πιστεύουν ούτε στην μονιμότητα. Ας είναι πάντα έτοιμοι, παρόντες. Θα έχουν εκπληρώσει όταν έρθει η ώρα την στιγμή που τους δόθηκε στο ακέραιο.

Αλέκα Γράβαρη - Πρέκα

Η εφημερίδα ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
Εκδίδεται από το
Επαρχιακό Συμβούλιο Ευημερίας Λευκωσίας

Ανδρέα Αβρααμίδη 9 Διαμ. 301,
2024 Στρόβολος

ΤΗΛ. 22512602 ● ΦΑΞ. 22512598

● e-mail: eseelev@cytanet.com.cy

● Ιστοσελίδα: www.pwc.com.cy

● ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αλέκα Πρέκα, Ανδρέας Πολυδώρου,
Ρένος Χατζηβασίλη, Άνδρη Γεωργίου, Χρύσω
Αργυρού, Μαρούλλα Παπαχαλαράμπους,
Μάρω Χαραλαμπίδου, Μάρω Ανδρεάδη,
Μαρία Αντωνίου

● ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στάλω Χρίστου

● ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Dorographics Ltd, Τηλ. 22665116

● ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Stavory

