

Γράφει, σημειώνει, σχολιάζει και παρουσιάζει... ο Χρίστος Παπαδόπουλος

Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης του Πολυδύναμου Κέντρου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»

Τελέσθηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου Οικογενειακής Καθοδήγησης του Πολυδύναμου Κέντρου «_Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» στις 2 Νοεμβρίου 2006 από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο.

Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ήδη αρκετές υποθέσεις έχουν εξυπηρετηθεί από το Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης κι η ποιότητα της δουλειάς ήταν πολύ ικανοποιητική. Οι δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί κάτω από την εποπτεία ειδικού Κοινωνικού Λειτουργού και ενισχυμένου από επιστημονική ομάδα είναι εχέγγυο ότι ο έφηβος, ο νέος, ο ηλικιωμένος και η οικογένεια θα πάρουν όλοι καλής ποιότητας υπηρεσίες.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.



στην Οικογένεια

Ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο και τόσο καθημερινό που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας αφυπνίσει είναι η βία στην Οικογένεια. Εμείς οι Κοινωνικοί Λειτουργοί καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγικής, μporώ να πω, κατάστασης. Έχουμε όλοι καθήκον να βοηθήσουμε. Καλούμε όλους τους εθελοντές και όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις να βοηθήσουν. Η Βία στην Οικογένεια είναι κοινωνικό πρόβλημα και αφορά όλους μας. Κάθε πολίτης που γνωρίζει ότι ένα πρόσωπο είναι θύμα βίας στην οικογένεια πρέπει να αναφέρει επώνυμα ή ανώνυμα δίδοντας έτσι στο θύμα μια ευκαιρία να πάρει βοήθεια και συμβάλλοντας ενεργά στο να σπάσει ο κύκλος της βίας.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Ήταν μεγάλη προσπάθεια με πρωταγωνιστές τα παιδιά και τους Λειτουργούς του Συνδέσμου Γονέων Ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση «Απόστολος Λουκάς».

Δεν μπορώ εύκολα να περιγράψω με λόγια την παράσταση των παιδιών του Αποστόλου Λουκά κατά τη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής τους.

Ήταν μια παράσταση αξιώσεων που έδειξε ότι τα παιδιά προσπάθησαν μαζί με τους λειτουργούς τους (Ψυχολόγο-Γυμνάστρια και άλλους) και παρουσίασαν κάτι εντυπωσιακό. **ΕΥΓΕ!!**

*Όποιος και να 'σαι
ότι και να 'σαι
έχεις πάντα τον άλλο ανάγκη*

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Αγάπης και Προσφοράς



Μια μυσταγωγία, ένα συναπάντημα ανθρωπιάς και προσφοράς αγάπης, ένα δημιουργήμα και κατάθεση ψυχής από τους οργανωτές της προσπάθειας αυτής του Συνδέσμου Φίλων του Ιδρύματος «Θεοτόκος».

Ήταν μια βραδιά γεμάτη τραγούδια και μουσική που δεν είχαν και δεν έχουν εποχές. Ήταν τρία βράδια που αξίζει ο κάθε άνθρωπος και προπάντων οι νέοι μας να βλέπουν και να ζουν.

Σας παραθέτουμε αντίγραφο από τα λόγια του Δημήτρη Ι. Μπρούκου - Ποιητή και Καλλιτεχνικού Διευθυντή:

Δύο λόγια από καρδιάς

Κάθε δημιουργία αποκτά νόημα όταν ακουμπάει στην ψυχή κι όταν αγγίζει ως αποτέλεσμα τις πιο ευαίσθητες χορδές του κόσμου.

Κάθε προσφορά, πιάνει τόπο όταν αποτιμάται στο μέτρο της αγάπης του Θεού με γνώμονα την ανάγκη του συναθρώπου. Κι ας είναι από το νότρημα (τις πιο πολλές φορές κάτι τέτοιο έχει μεγαλύτερη σημασία). Ο Μιχάλης Τριλόσας, όσο κι όλοι εμείς, οι στενοί συνεργάτες του και κυρίως η συντοπίτισσα δας δημοφιλής και εκφραστική ερμηνεύτρια με τις πολλές διακρίσεις Ένν Καπάται, ανταποκρινόμαστε πάντοτε σε προκλητήρια «καρδιάς», όπως και η αποφινγή συνάντησή για τον ιερό σκοπό, πίσω από τον οποίο στοιχίζομαστε όλοι.

Και τα τραγούδια, γίνονται χέρια, που ακουμπάνε σαν χάνι, όλους αυτούς που χρειάζονται κάποιο χέρι στην κοιλμπήθρα του Σιλωάμ που «πεινούν ένα χάνι», που «διψούν ένα λόγο», που «κρυώνουν μια ελπίδα». Στιγμές, που το άστρο της Βυθλέμ, ανάβει στα μάτια την παντοτινή δικαιοσύνη.