

## Κείμενα Προβληματισμού

Γράφει, σημειώνει, σχολιάζει και παρουσιάζει ... ο Χρίστος Παπαδόπουλος – Κοινωνικός Λειτουργός

### “Η Αγάπη”

« Η αγάπη μακροθυμεί, αχαθοποιεί.  
 Η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επιείρεται,  
 δεν αβχημονεί, δεν ζητεί τα ευατήs, δεν παροξύνεται,  
 δεν διαλοχίζεται το κακό (...). Πάντα ανέχεται, πάντα  
 πιστεύει, πάντα ελπίζει... Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει...  
 Τώρα δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία  
 ταύτα. Μεγαλύτερα δε τούτων  
 είναι η αγάπη.»

Αυτός ο υπέροχος ύμνος προς την αγάπη είναι σήμερα από ποτέ άλλοτε τόσο επίκαιρος την εποχή που όλα θυσιάζονται στο βωμό του ατομικισμού και του υλισμού.

Η αγάπη είναι το οξυγόνο της ζωής που μόνο λίγοι κατορθώνουν σήμερα να δίδουν και όμως χωρίς οξυγόνο πεθαίνουμε. Αλήθεια μήπως η κοινωνία μας απεφάσισε να αυτοκαταστραφεί; Να σβήσει ότι ωραίο δημιουργήθηκε πριν 2000 χρόνια με τη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού;

Ο άκρατος ευδαιμονισμός και η ευημερία καταστρέφουν τη σωτηρία. Οι νέες σημερινές συνθήκες ας μας δώσουν την ευκαιρία να επιστρέψουμε πίσω στην ΑΓΑΠΗ και όταν αγαπάς γίνεσαι εσύ ο ίδιος μια πανίσχυρη δύναμη κατά των ανεξέλεγκτων δυνάμεων του σύγχρονου υλισμού.

## Απλές Σκέψεις για την Καθοδήγηση των Νέων

Είναι πολύ δύσκολο θέμα για το τι αγγίζει τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών. Είναι θέματα προσωπικά που δεν μπορούν να μελετηθούν και να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Όταν τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους και αφορούν πιστεύω, αξίες, ιδέες, κοσμοθεωρίες, τρόπο ζωής η καλύτερη διδασκαλία είναι ο τρόπος ζωής των γονιών, η θεωρία να γίνει πράξη.

Εάν οι γονείς κάνουν πράξη το λόγο τότε μπορούμε να πούμε ότι ορθά διδάσκουμε τα παιδιά και περνούμε από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή τα καθοδηγούμε.

Να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας να συζητήσουμε μαζί τους, να παίξουμε, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι για φαγητό. Αυτό είναι η τροφή που χρειάζονται σήμερα οι νέοι μας και όχι να τους προσφέρουμε συνεχώς υλικά αγαθά για να ξεφλήσουμε από τις τύψεις γιατί δεν έχουμε χρόνο. Να επιστρέψουμε απλά σε εποχές που όλη η οικογένεια τακτικά καθόταν γύρω από το οικογενειακό τραπέζι έστω με λιγότερα αγαθά. Τότε τρέφονταν όλοι από την οικογενειακή θαλπωρή. Ο ένας για τον άλλο και όλοι για τον ένα.

## Γνωμικά Σοφά Λόγια - Ρητά

“ Το αληθινό νόημα του πολιτισμού δεν προϋποθέτει την αύξηση της κατανάλωσης, αλλά τον ελεύθερο και καλά προμελετημένο περιορισμό των επιθυμιών ”

Μακάριμα Γκάντι

“ Το χρώμα είναι ο χειρότερος δεσμός μέσους ανθρώπους. Γκρεμίζει πολιτείες, γυρίζει τα μυαλά τ' ανθρώπου στο κακό τον σπρώχνει στην απάτη και στο έγκλημα και χάνεται κάθε ντροπή και σεβασμός και ξετρελάνει ονειρώδεις τιμίες ”

Ευριπίδης

“ Το να θυμάσαι τον άλλον είναι μια έκφραση αγάπης. Αγάπη σημαίνει να δέβεις την ελευθερία του άλλου. Ο άνθρωπος ζει μονάχα όταν αγαπά. Αλλιώς είναι ένα πλάσμα άψυχο, με οργανικές μόνο δυνάμεις. Μην ακούς τι λένε. Βλέπετε τι κάνουν. ”

Γερόντισσα Γαβριλίτσα  
 Η Ασκητική της Αγάπης